



Min älskade Make
vår käre Far och Morfar

Arvid Johansson

* 9/3 1896

har för alltid lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner. I ljusst och tacksamt minne bevarad.

Värkumla den 6 jan. 1974

JUDIT
Alice och Holger
Gösta
Berit och Rune
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Skönt är att vila när krafterna domna
Borta från världens oro och strid.

Skönt i den eviga vilan få
somna

Vi önska Dig alla: Vila i frid!

Jordfästningen äger rum i Värkumla kyrka lördagen den 12 jan. kl. 11.00.

De som önska deltaga i sorgeshögtiden samlas i kyrkan och inbjudes efter akten till minnesstund på Kinnarps pensionat.

Svar om deltagande önskas senast den 10 jan. till. tel. 0515/172 00.

Arvid Johansson. Lantbrukare Arvid Johansson, Värkumla, avled på söndagen. Den bortgångne var född i Åsarp 1896 och kom som barn med föräldrarna till Värkumla. Han innehade i yngre år en del arrendegårdar och övertog sedermera faderns gård, Nolgården i Värkumla.

Närmast sörjande är maka, barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt syskon.

Skattekraften i Värkumla församling

Enligt den nu slutförda bearbetningen av siffermaterialet från 1972 års taxering (som ligger till grund för 1973 års utdebitering) hade Värkumla församling det år taxeringen avsåg ett skatteunderlag (exklusive eventuella skatteunderlagstillskott och skatteutjämningsbidrag från staten) på 0,7 miljoner kronor vilket innebär en till 5.889 kronor uppgående beskattningsbar inkomst per invånare. Sistnämnda siffra utgör 51 % av rikets medelskattekraft. (PRK)

- I Värkumla kyrka jordfästes i lördags Arvid Johansson, Värkumla. Kantor Margareta Thor spelade som inledning på sorgeakten Preludium e-moll av Bach, varefter kyrkosångare Ingvar Nilsson sjöng "Hur ljuvt det är att komma" av Dannström. Kyrkoherde S E Hagnerud höll griftetal med ledning av orden i Joh. 8:12 samt förrättade jordfästningen. Ingvar Nilsson sjöng "Tack o Gud" av Hultman och medan Preludium i d-moll av Bach spelades fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning.

Vid graven tog barn, barnbarn, övrig släkt och vänner ett sista farväl och en rik blomstergärd nedlades. 15/1-74.

Vad man odlar i Värkumla

Av statistiska centralbyråns slutrapport från den senaste lantbruksräkningen framgår att av den till 568 hektar uppgående åkerarealen hos de inom Värkumla församling belägna jordbruksföretagen om vardera minst två hektar åker användes vid räkningstillfället 6 hektar till höstvet, 46 hektar till korn, 216 hektar till havre, 5 hektar till blandsäd, 257 hektar till utnyttjad slättervall, 32 hektar till utnyttjad betesvall samt 2 hektar till mat- och foderpotatis. Av den återstående redovisade åkerarealen låg 4 hektar i helträda. (PRK) 19/1-74.

Centermöten i Värkumla

Värkumla CKF-avd. har hållit årsmöte i Billsholmen hos ordf. Ragnhild Granlund, som hälsade välkommen. Årsmötesförhandlingarna leddes av ordf. Kassaberättelsen upplästes och godkändes. Ragnhild Granlund som undanbett sig återval, avtackades med en minnesgåva efter 19 års ordförandeskap i föreningen. Under året har anordnats kyrkkaffe. Kollekten 200 kr har skickats till Islandsinsamlingen. Medlemsantalet är oförändrat 15. Till styrelse för det nya året valdes Inger Karlsson ordf. Ingrid Josefsson ordf. Kerstin Gustafsson sekr. Gun Neuman sekr. Ella Andersson kassör. Karin Samuelsson, Ingrid Torstensson styrelsesuppl. Revisorer Astrid Andersson och Värna Gustavsson. Studiesekr. blev Värna Gustavsson och tävlingsledare Bellis Wårdén. Till sist bjöd värdinnan på kaffe under gemytlig samvaro.

Värkumla CP avd. har haft årsmöte hos Inge Josefsson Backgården. Ordf. Karl-Gustav Gustavsson hälsade välkommen och ledde årsmötesförhandlingarna. Styrelsens och revisorernas berättelse godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelse valdes Karl-Gustav Gustavsson ordf, Gunnar Gustavsson v. ordf. Arne Karlsson sekr. Holger Källen v. sekr. Inge Josefsson kassör. Styrelsesuppleanter Nils Neuman och Gunnar Gustavsson, Axtorp. Studiekontaktman blev Sture Andersson. Revisorer Bengt Wårdén och Gösta Johansson.

Ombud till distriktstämman Sigvard Andersson och till kommunorganisationen Verner Granlund och Nils Neuman. Föreningen har 19 medlemmar. Efter förhandlingarna bjöd värdfolket på kaffe.

UNG GUDSTJÄNST

i Värkumla kyrka sönd. 3 febr. kl. 19.30. Kh. S-E Hagnerud, ungdomssekr. G. Götling och Göteve-Floby Ungdomskör.
ALLA VÄLKOMNA!

50 år



50 år fyller den 22 februari lantbrukare Werner Granlund, Billsholmen, Värkumla. Han är född i Yllestad och har i många år brukat Billsholmen. Jubilaren har varit och är aktiv i kommunalt arbete och inom föreningsrörelsen. I gamla Frökinds kommun var han ledamot av fullmäktige, ordförande i socialnämnden och ledamot av skolstyrelsen. I Falköpings kommun är han ledamot av sociala centralnämnden. Han är ordförande i Västsvenska Lantmän. 1974.

ÅRSMÖTE

med delägarna i Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag hålls i Fröjeredsled onsdagen den 27 mars 1974 kl. 20.00.

Styrelsen

Tipspromenad vid Grännarp

Värkumla CKF anordnar på söndag en tipspromenad med start vid Grännarp. 4/5-74.

Tipspromenad

I Värkumla i morgon söndag. Start vid Grännarp kl. 17-20. Värkumla CKF. 4/5-74.

Värkumla CKF:s tipspromenad

i söndags kväll, hade, trots det kyliga vädret, samlat 138 startande. Bäst lyckades Kjell-Åke Johansson, Börstig, som prickade in alla femton svaren rätt. Tretton rätt hade Britt-Marie Andersson, Blidsberg, Rolf Johansson, Börstig, Staffan Nilsson, Börstig, Lisa Einarsson, Vartofta, Roland Adolfsson, Kälvene, Rune Jakobsson, Åsarp.

Rätt svar på fråga 1) Jungfru Marias Nycklar, 2) Matti Kousko, 3) Sune Mangs, 4) Svensk mat, 5) Skalbagge, 6) Monica, 7) Topelius, 8) Ingemar Olofsson, 9) Öland, 10) Vecka 18, 11) 1953, 12) Per-Olof 13) Psalm 474, 14) En tesked, 15) Gulliva.

Skiljefrågan: 660 gram. 4/5-74.

Efter gudstjänsten i

Värkumla kyrka

Kristi Himmelsfärdsdag kl. 9.30 vandrar vi gamla kyrkstigen till Slättäng och sedan dricker vi kaffe vid "Gran-Annas". Alla välkomna!

Värkumla Center

ANNORLUNDA HELG



Vid starten från Vårkumla by

När prosten Malmensten i torsdags förmiddag predikade i Vårkumla vackra lilla kyrka,

kunde han liksom församlingen glädjas åt en fulltalig menighet som bänkats under de

25/5-74.
låga valven. Förutom att det var Kristi himmelfärdsdag, var det en sorts återinvigning



Vid Gran-Annas stuga

av den gamla vandringsleden mellan kyrkan och Slättängsgårdarna i den östra delen av socknen, och detta hade lockat både inhemska och utflyttade sockenbor och andra att delta i gudstjänsten, efterföljande vandring och kyrkkaffe.

Efter gudstjänsten startade vandringsleden genom Vårkumlaskogar och hagar upp mot Slättäng, på stigen som rensats och röjts för att åter tas i bruk, och kanske fick vandringsmänniskorna uppleva början på en ny tradition. Det är väl så i denna del av Falbygden, en sorts hembygdskänslans väckelse går fram då man mer och mer inser att förutom vardagliga händelser bör återupplivas, och att kultur inte bara är bilar, TV och förstapris på melodifestivaler.

Vandringsleden som går genom nu av ett välsignat regn, värfagra marker, har på sina tidigare sankaställen utlagda stenar att trampa på för att kyrkbesökare och andra vandrare skulle kunna komma torrskodda fram. Stenläggningen utfördes vid sekelskiftet då arbetskraften var både riklig och billig, och säkert är det ett hundratal meter som på detta sätt blivit lättfamkomliga. Det var ju inte bara Slättängsgårdarnas befolkning som vandrade till kyrka och affär, utan den närliggande Bredenebyn utnyttjade också stigen, liksom alla de från Vårkumla som gick till Slättängs skjutbana.

Slättängsskogen är två gånger på senare tid svårt stormskadad, men där granskogen fortfarande stod tät intill den gamla stigen var det som att vandra i en skogens egen katedral denna söndagsförmiddag. Uppkomna till Slättäng väntade ett antal lövade vagnar på att få föra den

stora skaran på kanske ett hundratal vandrare till Gran-Annas stuga där kyrkkaffe och smörgåsar väntade. Gran-Annas stuga som är en av de mindre i socknen, kunde ju inte rymma så många, men Vårkumla Centerorganisationer som svarade för arrangemangen hade ordnat med stolar och bord i det fria, och där satt man och njöt av kaffet tills det var dags att åka hem och laga middag.

NATURSTIG

i vacker Vårkumlanatur i morgon söndag. Start vid Grännarp kl. 17.00–20.00.

Vårkumla Bygdegårdsförening

Naturstig

Vårkumla bygdegårdsförening har naturstig i morgon med start vid Grännarp.

VÅRKUMLA

Kyrkostämma hålles i Bydegården torsdagen den 13.6 kl. 20.00. Ärenden enligt lag.

Ordföranden.

FRÖKIND

Vårkumla Bygdegårdsförenings tipspromenad

i söndags kväll hade samlat 128 deltagare. Frågorna var tydligen ganska lätta eftersom 7 deltagare hade lyckats besvara alla 15 frågorna rätt. 13 deltagare hade 14 rätt. Bäst lyckades Bertil Gustavsson, Vartofta-Åsaka, som förutom 15 rätt även gissade exakt rätt på skiljefrågan. Därefter följde, Bernhard Johansson, Vårkumla, Valter Bertilsson, Vartofta-Åsaka, Eva Gustavsson, Vårkumla, Bengt Karlsson, Vårkumla, Assar Jarlsson, Falekvarna, Ing-Marie Bertilsson, Falekvarna.

Rätt tipsrad: 211 xx1 211 2xx 121. Kartongen vägde 175 gram.

Rätta svaren på frågorna. 1. Salamander är ett djur. 2. Juniperus Cummunis. 3. Del av en tia. 4. Olof Sundby. 5. Pärlemorfjäril. 6. Gunnar Nordal. 7. Chrysantemum. 8. Bananer. 9. Allmänna värnplikten infördes 1901. 10. Majolika är en art av fajans. 11. Svartek. 12. Sjöborren tillhör tagghudingarna. 13. Egerbrant tecknar 91-an. 14. Svante Lundkvist. 15. Tjadden Hellström.

Källedal i Vartofta

Vårkumla

— ett slöjdcentrum

I ett härligt rödmålat ställe utmed vägen mellan Vartofta och Kinnarp bor Ros-Marie och Alf Edwinsson samt chihuahuan Kickan och sommargästen i stenpartiet, som heter Kjell och är haryngling. Den lilla gården Källedal med lagård, brygghus och manhus har i Edwinssons vård blivit en synnerligen bo- och arbetsvänligt ställe.

Alf har s.a.s. tagit hem jobbet och öppnat snickeriverkstad – slöjdverksamhet i lagården och Ros-Marie har delvis följt hans exempel. Hon står för hemslöjdsboden i brygghuset, när hon inte under terminerna är förskollärare och föreståndare för lek-skolan i Vartofta.

Alf Edwinsson var tidigare yrkeslärare på gymnasieskolans yrkeslinjer i Falköping. När inköpet av Källedal för några år sedan fick den konsekvensen att hela fritiden och en bra bit av sovtiden gick åt att rusta upp nyinköpet så slog han till. Slutade det i och för sig trygga jobbet, flyttade från sta'n med Ros-Marie och blev sin egen i Källedal.

Snickeriverkstaden är ett enmansföretag och mer skall det inte bli. Inga ackord, ingen stress utan jobb som man känner för och med ett material som han gillar högt och rent. Trä, furu...

I egen design har han börjat tillverka rustika vackert ådrade furubord och han bygger också eleganta furutrappor, trähyllor för gardinarrangemang, träknoppar till skåpsdörrar, träbrickor o.s.v. – Jag har alltid jobbat i trä och vill helst göra det, säger han.

Lagården står inte att känna igen. Där finns förstklassig maskinell utrustning för jobb som kräver sådant. Och längst bort – f.d. kalvkätten eller svinstian kanske – snickarn's kontor med väggar i ädelträpanel.

Det gamla brygghuset rustade Alf och Ros-Marie upp först och bodde här medan manshuset fick en helt ny inredning. Nu är det utställningslokal för de Alfs träarbeten och Ros-Marie säljer eget och andras konsthantverk av olika slag, bl.a. batik.

Att jobba med händerna, att forma grejer och ta vara på skönhetsvärden som materialet kan förmedla är en lidelse hos båda. Dom tycks vara i ständig verksamhet – att passivt sjunka ner framför TV:n om kvällarna är inte precis det här paret's melodi.



Alf Edwinssons snickareverkstad är ett enmansföretag. I f.d. lagården är verkstaden inredd med förstklassig maskinell utrustning.

I manhuset har man tagit till vara varje vrå och skapat ett skönt hem, som bär prägel av ett estetiskt sinne. Husets stugkaraktär har till det yttre bibehållits – inne har fantasin och uppfinningsrikedomen fått mera spelrum.

Till gården hör också växthuset – det är nyuppfört och i det odlas tomater, gurkor, ädel-pumpor, och en vinranka skjuter sina skott. Just nu delar de växterna utrymmet med 100-tals krukväxter. Lägg till detta blomsterrabatter, stenpartier och köksträdgård!

Man hjälps åt i sysslorna, det energiska par. Ros-Maries medverkan i snickeriverksta'n

inskränkte sig i början till sortering av spik och nubbs och städning i verktygslådor men nu har hon börjat använda svarv och andra maskiner.

Hennes eget konsthantverk lever på sätt och vis två liv – ett hemma och ett i förskolan. Barnens skapande lek inspirerar henne i jobbet hemma och tvärtom. Ett barn kan omedvetet ge henne uppslag till nya former och färger.

Hemslöjdsboden i Källedal är öppen för det mesta – alltid när Alf och Ros-Marie är hemma. Men tänker man göra ett besök är det kanske bäst att ringa först.

U.N.



forts. ↗

Alf och Ros-Marie Edwinsson på sin gårdsplan. T.h. hemslöjdsboden i det f.d. brygghuset och i bakgrunden manhuset på Källedal.

Kickan för fickan

20/9-74.



Kickan, hundmiss, har dragit sig tillbaka till sin plexiglasbur och vilar på sina lagrar. Hon kan blicka tillbaka på framgångsrika år med många segrar i hundvärldens skönhetstävlingar. Nu är Kickan en litet ålderstigen lady, ett gott liv har satt sina spår på figuren och dessutom har hon tappat en tand. Ingendera är merit inför skönhetstävlingar.

Men Kickan tar dagen som den kommer, har det skönt i sin bur, älskar kakor och tar sig promenader kring hemmet i ~~Vartofta~~ Vartofta. Kickan är en chihuahua, som är världens minsta hundras. Den kommer ursprungligen från provinsen med samma namn i Mexico. En chihuahua kan som fullvuxen väga mellan 0.5 och 2 kg och blir ungefär 22 cm lång.

Alltså - ägaren till Kickan kan ha sin hund i fickan.

W. H. H. H.

BERNE

6 ÅR



Hemma igen!

Alla är välkomna med teckningar till FT:s Lördagssida. De som får sina teckningar införda får alla ett pris. Skriv bara tydligt namn och adress på alla bilder, så kommer det en present på posten. Ni får rita vad ni vill. Ta fram penna och papper, och låt fantasin spela!

Syskonen Ann-Greth, Berne och Mona-Lill Gustafsson från Fridhem i Värkumla gillar alla att rita. FT visar några smakprov på deras tecknar Konst:

Nioåriga Ann-Greths bild föreställer henne själv på promenad med sin lillasyster Lillemor, som tydligen är en duktig baby. Tack ska du ha Ann-Greth för den trevliga teckningen!

Lillebror Berne, 6 år, har ritat en liten pojke, som äntli-

Mona-Lill 3 år



Ann-Greth 9 år
Jag är på promenad
med Lillemor



gen är hemma vid sitt eget hus efter en regnig semester. Det märks att han tycker det är skönt att vara hemma igen; han nästan hoppar över huset av pur glädje.

Mona-Lill är bara 3 år, men hon kan redan rita detaljrikt och fint. Den ena bilden föreställer ett par gubbar, medan den andra ser ut att föreställa ett glatt och belåtet spädbarn,

med navel och allt! Vi tror att lilla Mona-Lill kommer att bli en väldigt duktig tecknare, och vi hoppas att vi får se fler av hennes teckningar när hon blir större.

10/8-74.



Vår käre
Morbror och Farbror

**Gunnar
Gustafsson**

* 26 sept. 1896

avled hastigt i dag. Sörjd av oss, svågrar, övrig släkt och många vänner.

I ljus och tacksamt minne bevarad.

Billsholmen, Vartofta
den 11 sept. 1974

Syskonbarnen

Flitig så länge krafterna
räckte

I arbetets glädje Du
levat Ditt liv.

Somnat när Allsmakten
livslågan släckte

Tacksamt vi önska Dig
- vila i frid.

Jordfästningen äger rum
fredagen den 20 sept. kl. 12.00 i
Liareds kyrka där samling
sker.

Efter akten inbjudes till mid-
dag på Hablahesters Pensio-
nat.

Svar om deltagande önskas
senast den 18 sept. till tel.
0515/172 00.

Gunnar Gustafsson. Lantbrukare Gunnar Gustafsson, Billsholmen, Värkumla, avled på onsdagen. Den bortgångne var född i Liared. För omkring 50 år sedan bosatte han sig i Värkumla, där han ägt och brukat Billsholmen tillsammans med en broder. Han har gjort sig känd som en kunnig och driftig lantbrukare. Närmast sörjande är syskonbarn.

FRÖKIND 19/9

Folkmängden i Värkumla

Den definitiva folkmängdssiffran vid årsskiftet 1973/74 för Värkumla församling utgjorde enligt statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) 126 personer, varav 61 män och 65 kvinnor. Siffrorna innebär en folkminskning med 2 personer (1,6 proc) i jämförelse med årsskiftet 1972/73. (PRK)



Vår käre Far
Morfar och Farfar

Paul Lundh

* 10/9 1893

har i dag stilla insomnat.
Ålskad - Saknad!

Värkumla den 30 sept. 1974

Margit och Gunnar

Lisbeth och Gösta
Sven och Asta
Jan

Flitig så länge krafterna
räckte

Fridsam och nöjd har Du
levat Din tid.

Somnat när Allsmakten
livslågan släckte

Ljust är Ditt minne, Vila i
frid.

Sv. ps. 355.

Jordfästningen äger rum
lördagen den 5 okt. kl. 11.00 i
Värkumla kyrka där samling
sker.

Efter akten inbjudes till mid-
dag på Kinnarps pensionat.

Svar om deltagande önskas
senast fredagen den 4 okt. före
kl. 12.00 till tel. 0515/172 00.

Paul Lundh. F. lantbrukaren Paul Lundh, Värkumla, avled på måndagen i en ålder av 81 år. Han var född och uppväxt i Blidsberg. I unga år kom han till Värkumla och fick där plats som lantarbetare på olika gårdar. Efter att ha varit arrendator på gårdar runt om i trakten kom han 1930 till Lillegården i Värkumla. Denna gård inköpte han 1950 och han bodde vid sin bortgång alltjämt kvar där.

Närmast sörjande är barn med familjer.

- I Liareds kyrka jordfästes på fredagen Gunnar Gustafsson, Vartofta. Då de sörjande samlades i kyrkan spelade kantor Henry Göthfeldt Adagio i a-moll av J.S. Bach. En släkting till den avlidne, fru Ingrid Hansson sjöng därefter Här en källa rinner. Officiant var kyrkoherde Lennart Hallgren, som i sitt griftetal utgick från orden "För mig är livet Kristus" samt utförde altartjänsten. Fru Hansson sjöng Bred Dina vida vingar av L. Sandell och till tonerna av Gammal fäbodpsalm av O. Lindberg fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning på Liareds kyrkogård. Vid graven tog syskonbarn, övrig släkt, vänner och grannar farväl och nedlade en rik och vacker blomstergård.

Vid den efterföljande samlingen på Hablahesters Pensionat talade kyrkoherde Hallgren till den bortgångnes minne och fru Hansson framförde flera sånger. 21/9-74.

- I Värkumla kyrka jordfästes på lördagen Paul Lundh, Värkumla. Vid de sörjandes inträde i kyrkan spelade kantor Jan Erik Johansson Bön av Chr. Cappelen, varefter pastor Sven Ahlerup sjöng Härlighetens morgon av E. Dahlgren. Officiant var kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud, som griftetalade med utgång från orden i Luk. 7:13 samt förrättade jordfästningen. Pastor Ahlerup sjöng så Den store hvide Flok av E. Grieg och till tonerna av Melodia funebre av D. Olson fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning på Värkumla kyrkogård, där de närmaste, barn med familjer tog farväl. För syskonen talade Nils Lundh, Blidsberg, för barnbarnen Egon Hjärtman, Ulricehamn och för grannarna Bertil Andersson, Värkumla. Akten avslutades med att kyrkoherde Hagnerud lyste frid över griften.

Vid en senare samling på Kinnarps pensionat talade officianten till den avlidnes minne. 8/10-74.

AUKTION

Genom offentlig auktion i **Billsholmen, Vartofta lördagen den 19 okt. 1974 med början kl. 11.00** låter dödsboet efter Gunnar Gustavsson försälja samtliga lösören, varav kan nämnas:

Buffé, byrå med spegel, bord, äldre pinnstolar, bokskåp, gungstol, matskedar i Y4, väggur, även ett amerikanskt, bordsur, fotogenlampa, fårskinnsfäll, grammofon, grammofonskivor (stenkåkor), fiol, bänkspis, hagelgevär Huskvarna äldre, hyvelbänk, ett parti ved, smidesverktyg, smidesstäd, skruvstycke, rörtänger, bultsax, cyklar, Rex lättviktsmotorcykel 1938, besiktigad, glas och porslin, en del böcker bl.a. Fjellstedts och Melins biblar, Svenska gods och gårdar m.m. m.m. Kontant likvid om icke överenskomelse om kredit träffas före auktionens början.

Visning från kl. 10.00 auktionsdagen.

J. R. Moberg, Vartofta. Tel. 0515/303 88.

HANDELSBYRÅN, David Jönsson, Lidköping. Tel. 0510/256 90.

Vårkumla

Ordinarie kyrkostämma i Bygdegården onsdagen den 18/12 1974 kl. 19.30.

Ärenden: Val av revisorer, besluta om kungörande av nästa års stämmor.

Ordf.

§ 41

Ledamot och suppleant i styrelsen för Vårkumla Bygdegårdsförening för år 1975 Arne Karlsson, Sundet, Vårkumla, suppl. Stig Karlsson, Grevagården, Vårkumla.