

# Erik Bohman avtackad i Vårkumla kyrka

23/1  
-75.

Vid söndagens ljusgudsstjänst i Vårkumla kyrka, som var talrikt besökt, avtackades den avgående kyrkovården Erik Bohman, Slättäng. Kh Hagnerud talade för Vårkumla församling och kyrkoråd, vilket Bohman tillhört inte mindre än 32 år. Han har även under en lång följd av år varit kyrkostämmans ordförande.

Från kyrkorådet överlämnades en sjuarmad ljusstake av äkta malm samt diplom undertecknat av stiftets biskop, kontraktsprosten och församlingens kyrkoherde. Kh Hagnerud erinrade om Bohmans stora förtjänster och hängivna arbete inom församlingen samt önskade allt gott för framtiden. Pastoratets talan förde Sven Andersson nuvarande ordf. pastoratskyrkorådet. Sven Andersson tackade för Bohmans insatser inom detsamma. Erik Bohman har under en lång följd av år representerat Vårkumla församling i församlingsdelegerade och pastoratskyrkorådet där han under senare år även varit ordförande. Från pastoratet överlämnades en blomstergrupp.

Den nya kyrkovården Karl-Gustav Gustavsson, Stommen, hälsades varmt välkommen av kh Hagnerud, som även erinrade om kyrkovårdsämbetets ålder och hävd. Till ny bitr. kyrkovård har utsetts Karl Erik Torstensson, Västerbo, även denne hälsades välkommen i sitt ämbete.

Kyrkan var helt upplyst med levande ljus och julens psalmer sjöngs. Vid orgeln tjänstgjorde rektor Bengt Kjellström och kh predikade om "det kristna hemmet".

**Vårkumla Cp och CKF 25/1-75.**  
hade i lördags en välbesökt familjefest i Bygdegården.

Vid festligt dukade bord serverades smörgåstårter och kaffe. Med hjälp av Sven Fash och hans filmkamera förflyttades vi därefter tillbaka till vandringen på kyrkstigen i våras. Sedan Karl Johansson underhållit med några låtar på sitt tvåradiga dragspel var det dags för Håkan Silvander att spela upp till ringlekar kring granen. Så dansades julen ut av unga och gamla i en väldig långdans.

**Vårkumla Cp och CKF 11/2-75.**  
har hållit årsmöten i Bygdegården. Av årsberättelserna framgick att avdelningarna gemensamt anordnat en familjefest, besökt Falköpings museum, samt på Kristi Himelfärdsdag invigt den nyröjda kyrkstigen. Promenaden avslutades med kaffeservering vid Gran-Annas stuga. CKF har dessutom bjudit på kyrkkaffe och anordnat en naturstig. En gemensam studiecirkel i ämnet "Gamla ting berättar" har startat under hösten.

CKF:s styrelse omvaldes och består av Inger Karlsson ordf., Ingrid Josefsson, v ordf., Kerstin Gustavsson, sekr., Gun Neuman v sekr. och Ella Andersson kassör. Styrelsesuppl. Ingrid Torstensson och Karin Samuelsson. Till studiesekr. valdes Wärna Gustavsson och tävlingsledare blev Bellis Vårdén.

Även Cp:s styrelse omvaldes: K-G

# Vårkumla flicka räddade liv vid sjukhusbranden

6/3-75.

Fem personer omkom och flera skadades vid en våldsamt brand i S:t Eriks sjukhus i Stockholm tidigt på onsdagsmorgonen. Ett hundratals patienter måste evakueras vid branden som troligen orsakades av säng-rökning.

En äldre kvinna som evakuerades till Karolinska sjukhuset avled senare under dagen. Det är oklart om branden har direkt samband med hennes död.

Branden upptäcktes vid fyratiden av nattsköterskan Lisbeth Oskarsson, 28 år, bördig från Vårkumla, när glasrutorna sprängdes av värmen. Hon larmade brandkåren som sände personal från sju stationer, ett femtiotal man, till sjukhuset. Också ett femtiotal poliser sändes till platsen för att hjälpa till med evakueringen.

Sjuksköterskan Lisbeth Oskarsson var den första som fick ut ett larm till yttervärlden över sjukhusets växel. Hon tjänstgjorde på en angränsande avdelning och hörde vid 4-tiden på natten ljud som hon först inte kunde identifiera. Det lät som ett slag i en dörr och därefter som klirr av glas. Då hon letade efter ljudkällan fick hon se hur eldslågor slog ut genom fönstren i en annan avdelning ca 20 meter bort.

Tillsammans med en kamrat rusade hon genom en 25 meter lång kulvert till den andra avdelningen där korridoren redan var fylld av rök och där de möttes av skräckslagna patienter. Röken blev snabbt så tät att de båda måste krypa utmed golvet sista biten fram till sjuksalarna. Två

Gustavsson ordf, Gunnar Gustavsson, Lillegården v ordf. Arne Karlsson sekr, Holger Källén, v sekr. och Inge Josefsson kassör. Styrelsesuppl. Nils Neuman och Gunnar Gustavsson, Axtorp. Till studiekontaktman och adjungerad styrelseledamot valdes Sture Andersson. Revisorer: Bengt Vårdén och Gösta Johansson med K-E Eriksson och Valter Gustavsson som ersättare.

äldre kvinnor ko rusande ut, och Lisbeth och hennes kamrat kunde föra dem i säkerhet. Därefter återvände Lisbeth krypande på golvet i korridoren och



Lisbeth Oskarsson är bördig från Fröjredsled i Vårkumla.

lyckades få ut ytterligare en patient.

Kamraten, sjukvårdsbiträdets Inger Bergman, säger:

- Lisbeth var fantastisk. Hon riskerade livet.

**Svea Gustafsson.** Fru Svea Gustafsson, Glaskulla, Vårkumla, avled på lördagen i en ålder av 73 år. Hon var född i Äsle, men kom i unga år till Prästgården i Vårkumla, där hon växte upp. 1942 ingick hon äktenskap med framlidne lantbrukaren Gustaf Gustafsson och de bosatte sig på makens föräldragård Glaskulla i Vårkumla. Maken avled 1970.

Den bortgångna har varit verksam i kyrkliga syföreningen i Vårkumla och hon har också deltagit i CKF:s arbete på orten.

Närmast sörjande är dotter och son samt syskon. 25/3-75.

## Vårkumla bygdegårdsförening

var i onsdags samlad i sin bygdegård, gamla skollokalen, för årsmöte. Arne Karlsson nyvaldes som ordförande och tillika kassör och även sekreteraren Astrid Andersson nyvaldes. De avgående ordf. Karl-Erik Thorstensson, sekr. Ragnhild Granlund och ledamoten Signe Neuman avtackades med blommor före kaffepausen.

Som underhållning visade så Belis Vårdén ett tjugotal färgbilder från den kyrksöndag i vårlig grönska då den gamla kyrkstigen mellan Vårkumla kyrka och Slättäng återinvigdes. Avslutningsvis tittade man på J. Jacobssons färgbilder från bygden. 5/4-75.



Vår käre lilla Mor

Svea  
Gustafsson

\* 9/12 1901

har i dag lämnat oss, bröder,  
övrig släkt och många vänner.  
Älskad - Saknad

Glaskulla, Vårkumla  
den 22 mars 1975

JAN-ERIK och EWY  
ANN-CHARLOTTE

Kära lilla Mamma nu är Din  
stråvan slut.  
All smärta den är borta och Du  
får vila ut  
För allt vi vill Dig tacka  
För kärlek rik och stor  
För omsorg och all möda  
Tack kära lilla Mor.

Jordfästningen äger rum i  
Vårkumla kyrka onsdagen den  
2 april kl. 13.00.

Efter akten inbjödes till minnesstund å Kinnarps Pensionat.

Svar om deltagande senast  
den 1/4 kl. 11.00 till tel.  
0515/113 20 el. 111 70.

Lika välkommet som blom-  
mor är en gåva till Riksföre-  
ningen mot Cancer pg.nr.  
90 19 51-4.

Meddelas och inbjödes en-  
dast på detta sätt!

## Begravningar

- I Vårkumla kyrka jordfästes på onsdagen fru Svea Gustavsson, Glaskulla, Vårkumla. Vid de sörjandes inträde i kyrkan spelade kantor Margareta Thor Gud efter Dig jag längtar av J S Bach. varefter pastor Torbjörn Lantz sjöng Jag är pilgrim här av L Sandell. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud, som i sitt griftetal utgick med ledning av orden i Joh. 24:1 Pastor Lantz sjöng därefter Tack o Gud för vad som varit av J A Hultman och till tonerna av I dödens band låg Herren Krist av J H Buttstedt fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning på Vårkumla kyrkogård, där barn, övrig släkt och vänner tog ett sista varmt och innerligt farväl. För barnen talade kyrkoherde Hagnerud, för svågrar och svågern Oscar Gustavsson, Vartofta, för Vårkumla kyrkliga syförening kyrkoherde Hagnerud, för Vänner Bertil Johansson, för Vårkumla CUF Inger Karlsson och för släktingar talade Åke Ebenhardt.

I den mycket vackra blomstergården märktes krans från granarna vid Dotorpsgatan 64 C och från Vårkumla kyrkliga syförening. Den bortgångnas minne hedrades också av gåvor till Cancerfonden.

## Vårkumla

Ord. kyrkostämma hålles i Bygdegården tisd. 29 april 1975 kl. 20.00.

Ärenden: Föregående års räkenskaper. Val av delegerad. Ordföranden.

Efter morgongudstjänsten i

## Vårkumla kyrka

Annandag Pingst kl. 9.30 vandrar vi den gamla kyrkstigen och sedan dricker vi kaffe vid Gran-Annas stuga.

Alla hjärtligt välkomna!

Vårkumla Center

# Kyrkfolk på vandring

2015-75-



Efter högmässan i Vårkumla i går gick kyrkfolket den gamla kyrkstigen till Gran-Annas stuga.

I går gick kyrkfolket i Vårkumla den gamla kyrkstigen, från kyrkan över Slättäng till Gran-Annas stuga. Det var andra året centern i Vårkumla organiserade en sådan här promenad. Nu går man den för nöjets och traditionens skull, i skiraste försommar och vid målet i Gran-Annas stuga väntar

kaffe. En gång gick man den för att det var närmaste vägen till kyrkan: man røjde den, lade stenar över de svåraste passagera, satte upp bänkar för att man skulle kunna vila under den långa vandringen.

Med åren har stigen alltmer vuxit igen. Men centern har länge funderat på att gö-

ra en kyrkstigsvandring till tradition och i fjol røjde man och gjorde åter stigen gångbar. Fyra kilometer är det från kyrkan till Gran-Annas men hela vägen gick man inge i går: vid Slättäng väntade fem lövprydda traktorvagnar.

Det var mycket folk i Vår-

kumla kyrka, där kyrkoherde S-E Hagnerud predikade, och efter högmässan ställde stora och små upp på kyrkvandringen. En fin tradition – kanske något för andra att ta efter?



# Konfirmandjubileum i Vårkumla

20/5-75.



Från vänster: Evert Larsson, Åke Andersson, Nils Neuman, Britta Johansson, Karl-Gustav Gustavsson, Elsie Vårdén-Lindahl, Dagny Svensson-Silvander, Edith Johansson-Lillerskog, Bror Torstensson, Margit Andersson-Gustavsson, Gillis Andersson, Gunborg Johansson-Lindgren, Lars Ax, Allan Andersson, Carl-Arne Adamsson, komminister Olof Magnusson.

1935 års konfirmander i Kinneveds pastorat firade i söndags 40-års jubileum i Vårkumla kyrka. Konfirmandsläraren komminister Olof Magnusson Borås förrättade högmässa, vid nattvardsgången assisterad av kyrkoherde Hagnerud. Efter gudstjänsten nedlades blommor på avlidna kamraters gravar på kyrkogårdarna i Vårkumla och Kinneved. Vid den avslutande middagen på Kinnarps pensionat hälsade Karl-Gustav Gustavsson välkommen. Komminister Magnusson hade upprop och höll ett varmhjärtat tal till sina "läsbarn". Ett kärt återseende blev det mellan eleverna och deras lärarinnor Elsa Karlsson och Anna Sandin och man berättade många glada minnen från skol- och lästid. Bror Torstensson framförde konfirmandernas tack till initiativtagarna till jubileet och hoppades på ett återseende om 10 år.

## Högtidlighet i Vårkumla kyrka

I samband med högmässan på Trefaldighetsdagen invigdes ett antependium och ett predikstolskläde, skänkta till Vårkumla kyrka av fr. Gulli Källén, Falköping, tidigare Vårkumlabo. Textilierna har trefaldighetstidens gröna färg och kommer från Agda Österbergs ateljé i Varnhem.

Prosten Erik Malmensten höll från altaret ett kort tal med utgång från Dav. ps. 29 om ordet att "I Guds boning förkunnar allting Hans ära" samt förklarade kyrkotextilierna invigda till Guds ära och tjänst i Vårkumla tempelgård.

Kyrkvården K-G Gustavsson framförde församlingens och kyrkorådets varma tack till fr. Källén för den vackra gåvan. 5/6-75.

# Morgontidigt i Vårkumla

26/6-75.

Trots tidig midsommargudstjänst vid domarringen vid Vårkumla kyrka – redan klockan 8 – hade en menighet på 80-talet personer mött upp. Predikan hölls av kyrkoherden Sven Erik Hagnerud, som anknöt till skönheten i Guds rika natur och tacksamheten i övrigt för vad han gett oss människor att rätt förvalta. Gudstjänsten inramades av sommarsalmen som sjöngs mäktigt och innerligt.

I Kinneveds pastorat hålls i år sex gudstjänster som friluftsgudstjänster. Tre har redan hållits: i Vårkumla, vid Mussla kyrkoruin i Börstig och i Järnvägsparken i Slutarp. De tre återstående hålls i Axtorp, ytterligare en i Vårkumla samt i Döve.

# Släkträff på Fröjeredsled



Fru Ester Gustafsson sittande med ett barnbarns barn i knät samt kusiner med barn och barnbarn samlade på trappan till boningshuset på Fröjeredsled. De som deltog i träffen och som är ingifta i slakten är ej med på bilden. Totalt uppgick antalet släktingar till 75. 3/6-75.

Inte mindre än 75 släktingar efter Charlotta och Gustaf Johansson var på söndagen samlade till en släkträff hos familjen Valter Oskarsson på Fröjeredsled i Vårkumla. Fröjeredsled är slaktens fädernegård sedan början av 1800-talet och man har lyckats spåra slakten ganska exakt 300 år tillbaka. Initiativet till träffen har tagits av Valborg Clauson, Slutarp, och Erik Pettersson, Smula, som inbjöd släktingar samt kusiner med barn och barnbarn.

Och det blev en anseelig skara

som sökte sig till Fröjeredsled på söndagen där familjen Oskarsson bjöd på kaffe. Man for därefter till Vårkumla kyrkogård där Gustaf Pettersson från Hjo lade ned blommor på makarna Charlotta och Gus-

taf Johanssons grav. Samlingen på kyrkogården avslutades med att man sjöng "Härlig är jorden"

Släkträffen avslutades sedan med lunch på Bredablick i Falköping.

Det blev rekordkollekt till Kyrkans mission i Etiopien – 670 kronor – när man i söndags höll friluftsgudstjänst vid Vårkumla bygdegård. Det var åtskilliga hundra kronor mer än förra året. Kyrkoherde S E Hagnerud hälsade välkommen och förutom församlingsborna hade också många mött upp från grannförsamlingarna. Hagnerud talade inledningsvis om begrepp kring trohet och klokhet i Kristi tjänst, varefter Helge Duvander predikade

Vårkumla syförenings medlemmar hade skänkt och svarade för "kyrkkaffet med hembakat bröd" Kyrkoherde Hagnerud tackade dem och alla övriga som varit behjälpliga med arrangemangen kring den mycket välbesökta friluftsgudstjänsten som avslutades med bön varpå psalmen Härlig är jorden sjöngs.

På söndag hålls inom Kinneveds pastorat friluftsgudstjänsten vid den gamla kyrkplatsen i Döve.

# Vårkumlagudstjänst

## 670 kr till Etiopien

29/7-75.



# Vartofta åtta i årets Rikshemvärnstävling

26/8-75.

FRÖKIND <sup>50/8</sup><sub>-75.</sub> □

## Folkmängden i Värkumla församling

Vid årsskiftet 1974/75 hade Värkumla församling 127 invånare, varav 59 män och 68 kvinnor, enligt nu i SCB-publikationen Folkmängd 31 dec. 1974 publicerade definitiva siffror. Ett år tidigare hade församlingen 126 invånare varför alltså ökningen under fjolåret utgjorde 1 person dvs 0,8 %. (PRK)



Det tävlande Vartofta-laget i gryningen strax före tävnan. Från vänster: Lennart Andersson, Evert Thorstensson, Folke Andersson, Bror Svensson, Sture Johansson, Stig Karlsson, Ingvar Blom, Sune Harrysson, Gustav Oskarsson och hemvärnschef Anders Törnebohm.

- I stort sett är vi nöjda med vår åttonde-placering. Men med lite mer träning på sprängtjänst skulle vi nått högre.

Så kommenterar hemvärnschef Anders Törnebohm Vartoftas fina insats i rikshemvärnstävlingen 1975. Vartoftalaget nådde en slutpoäng på 429,5 medan det segrande laget från Tyringe fick 461 poäng.

Endast en gång tidigare har Vartofta varit bättre, nämligen 1961 då man hamnade på sjunde plats.

Förväntningarna spändes mycket högt då Vartofta efter fredagens grenar låg tvåa i tävlingen. Bäst klarade laget sjukvårdsmomentet och det visade sig att man där stod utan egentlig konkurrens. 75 poäng kom man upp till.

- Med det utgångsläge vi hade på lördagen var det självklart lite tråkigt att vi inte kom bättre än åtta, säger Anders Törnebohm. Sämst klarade vi sprängtjänsten, men den är också mycket svår. Den kräver ett väl inarbetat lag och vi har tränat för lite. Nu blev tidspressen det som knäckte oss.

Skjutningen klarade Vartofta bra i huvudsak, det var bara i lördagens snabbeld man ådrog sig poängfall genom att en i laget drabbades av eldavsrott.

Den näst bästa insatsen gjorde laget i vaktjänst. Där fick man 61,5 poäng av 75 möjliga.

I snabbelden kom man upp till 67,5 poäng av 100 möjliga och i sprängtjänsten till 47 av 80 möjliga poäng.

Vartofta-laget och övriga lag genomförde tävnan på ett fint sätt inte bara genom den egna insatsen. Nämnas bör också Bilkåristerna från Skövde som ställde upp som chaufförer åt lagen de båda tävlingsdagarna. Från arla morgonstund till sen kväll var bilkåristerna "i elden" och såg till att transporterna gick smidigt och punktligt till de olika banorna.



Vartofta hemvärns-lag går i ställning för snabbeldsmomentet. Där klarade man 67,5 poäng av 100 möjliga trots eldavsrottet.

# Vårkumla-Bengt favorit inför söndagsdrabbning mellan Falbygdssoldater

16/9-75.

Vem blir Falbygdens bäste soldat år 1975? Ja, den frågan blir besvarad på söndag då Falköpings FBU-förening i samarbete med Falköpings Tidning står som arrangör för den populära tävlingen som i år förlagts till Björnsjö skjutfält i närheten av Varnhem. Falbygdens bäste soldat är en kraftmätning med traditioner. Premiärtävlingen anordnades 1945 och har alltsedan dess arrangerats vartannat år på ett par undantag när. Årets styrkeprov mellan de tävlande - för att få delta måste man ha genomgått värnplikten och dessutom vara bosatt inom Falköpings kommun - är den 17:e i ordningen.

Förra årets bästa Falbygdssoldat blev Allan Broström från Falköping som i hård konkurrens med ett 30-tal man lyckades ta en inteckning i det åtråvärda vandringspriset mycket tack vare utmärkt fina skytresultat.

Men Allan Broströms fjolårsseger till trots; storfavoriten heter Bengt Karlsson från Vårkumla som är den ende som hittills lyckats lägga beslag på det första vandringspriset för alltid genom tre segrar. Bengt har dessutom redan säkrat en inteckning i det nya vandringspriset - en magnifik halvmeterhög buckla.

I tävlingen ingår fem moment och det är det sammanlagda resultatet som slutligen faller utslaget. Förutom två fältskjutningsmoment med dels K-pist, dels AK 4, ingår handgranatkastning, avståndsbedömning och kartläsning.

- Avståndsbedömningen och kartläsningen brukar fälla utslaget eftersom resultaten från skjutmomenten som regel är mycket bra och jämna, säger FBU-sekreteraren i Falköping sedan tio år, Bo Lindblad.

- Vi räknar med att ett 40-tal man kommer till start i årets tävling. Deltagarantalet - vi har ännu inte fått in alla anmälningar - beror till stor del på vädret. Fint väder är lika med många deltagare och stor publik och tvärtom. I och med att inga krävande fysiska prov ingår vänder sig tävlingen till så gott som alla åldrar, d.v.s. från 20 år och uppåt, berättar FBU-ordföranden Olle Johansson.

## Centerjubileum i Vårkumla

11/10  
-75.

Vårkumla Cp och CKF har fyllt år och firade i lördags jubileum i Fageråsstugan i Åsarp. Cp-avd har blivit 25 och CKF 20 år.

Cp:s ordf K-G Gustavsson hälsade medlemmar och inbjudna välkomna. I skenet från en sprakande brasa och levande ljus åt man te och smörgås. Därefter följde en kort historik över åren som gått och man konstaterade att samarbetet mellan de båda avd. alltid varit det allra bästa. Bengt Fransson framförde gratulationer från centern i Åsarp och önskade Vårkumla allt gott för framtiden. Så berättade han på sitt speciella sätt om stugan och trakten förr och nu. CKF:s kassör under alla 20 åren, Ella Andersson, uppvak-tades med tal och blommor av ordf. Inger Karlsson Sundet.

Precis som vi spådde i FT:s spalter i lördags blev det en jämn kamp - kanske den jämnaste någonsin - då tävlingen "Falbygdens bäste soldat" avgjordes på Björnsjö skjutfält på söndagen. Det blev en outsider som slutligen vann, nämligen Lennart Hedström från Floby som tack vare jämna resultat från samtliga fem tävlingsmoment lyckades tillskansa sig en knapp, mycket knapp, seger före Stig Karlsson från Vårkumla. De två första erhöll slutpoängen 120, men i och med att Floby-Lennart hade en träff mer i k-pistskjutningen, gick segern till Floby. På tredje plats hamnade storfavoriten från Vårkumla, Bengt Karlsson, tillika bror med "Silver-Stig", som såg ut att avgå med segern ända fram till sista momentet - handgranatkastningen. Om det var nerverna som "spökade" eller ren otur kan vi lämna därhän, men "granaterna" ville inte falla ned på just den plats som Vårkumla-Bengt önskade.



- Tack skall du ha för god kamp, säger "Falbygdens bäste soldat 1975" Lennart Hedström till tvåan Stig Karlsson. 23/9-75.

## VÅRKUMLA

Ord. kyrkostämma hålles i Bygdegården tisd. den 28/10 1975 kl. 19.30.

Ärenden se anslagstavlan.

Ordföranden.

### Kyrkostämma i Vårkumla

Vid kyrkostämma med Vårkumla församling beslutades om en skattehöjning med 10 öre till kr 1:40 för år 1976. Staten balanserar på 31.354 kr.

Stämman uttalade sig enhälligt för att komministertjänsten i pastoratet ej indrages.

Vid företaget fyllnadsval utsågs till ord. ledamot i kyrkorådet Gunni Oskarsson efter Bertil Johansson som avflyttat från församlingen.

6/11-75.

## Vårkumla

Ord. kyrkostämma hålles i Bygdegården tisd. den 16/12 kl. 19.30.

Ordföranden

## FRÖKIND



17/12-75.

Vid ordinarie kyrkostämma med Vårkumla församling valdes tre revisorer att granska 1976 års räkenskaper. Valda blev Verner Granlund, Billsholmen, Gunnar Gustafsson, Axtorp, och Ingvar Johansson, Hulegården.