

Vårkumla Hembygdsförening har julfest i Bygdegården lördag 10/1 kl. 19.00. Dans kring granen. Tomtebesök. Välkomna!

VÅRKUMLA KYRKA

Musikandakt söndagen den 25 januari kl 19.30. **STRÅKGRUPPEN ÅTRAN**, ledare Bertil Wensby, aftonbön Ingvar Duell. Välkomna.

Vårkumla hembygdsförening. Grötfest i bygdegården fredag 6/2 kl. 19.00. Diplomatdelning, lekar med Håkan. Välkomna!



Min trogne Livskamrat,
vår älskade Pappa, Svärfar,
Morfar och Farfar

Tore Samuelsson

*9/8 1920

har i dag stilla insomnat och lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Hallestorp, Vårkumla
den 6 febr. 1987

**KARIN
John**

**Åke och Anna-Lena
Sonja och Jan-Olof
Gunnar och Barbro
Barnbarnen**

En trött Tore sin arbetsdag slutat

efter stävsamma år.

Med blick som var leende, solig och klar.

Så lever Din bild bland de Dina kvar.

Hur tomt blir det ej när Du gömmes i jord.

Du blott burit godhet i gärning och ord.

Tack för allt.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Vårkumla kyrka fredagen den 13 febr. kl. 13.00.

Efter akten inbjudes till minnesstund i Kinneveds Församlingshem.

Svar om deltagande önskas senast den 11 febr. till tel. 0515/172 00.

Lika välkommet som blommor är en gåva till Sv. Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar pg 90 03 47-6.

Tore Samuelsson. Lantbrukaren Tore Samuelsson, Hallestorp, Vårkumla, avled på fredagen i en ålder av 66 år. Den bortgångne var född i Alingsås. Han kom 1940 till Vårkumla, där han sedan dess varit bosatt och verksam. Gården brukade den tills för några år sedan.

Tore Samuelsson var en friluftsmänniska intresserad av jakt och skog. Han var också intresserad av böcker och läste överhuvudtaget mycket.

Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn samt syskon.

Vårkumla Hembygdsförening har årsmöte i Bygdegården 18/3 kl 19.30. Insamling av äldre arbetslivsbilder. Servering. Välkomna.

Axtorps-Hallagårdens diktningföretag håller årsmöte i Bygdegården Vårkumla den 14/4 1987 kl. 19.30. Styrelsen.

Familjebild från Vårkumla



Bilden föreställer **Astrid Janssons morföräldrar** med barn och två små sön-döttrar.

Övre raden från vänster är **Oskar och Maria**, mannen i mitten är far själv **Klas Larsson** och till höger om honom **Ester och Nils** med **Astrid**, dotter till Nils.

Främre raden fr v **Elsa, Gerda** och mor själv, **Anna** med **Signe**, dotter till sonen Nils.

Familjen var från **Stretfors**, ett torp under **Hallestorp** i **Vårkumla**.

Barnen till Klas och Anna Larsson kallade sig Clausson. Vid fotograferingstillfället var sonen Nils Claussons hustru, mamma till Signe och Astrid, redan död.

Den enda kvarlevande på bilden är **sondottern Astrid**, som står tillsammans med **pappa Nils**. Hon heter idag **Astrid Eskedal** och bor i **Mullsjö**.

Centerårsmöte i Vårkumla 1987-02-28

CKF-styrelsen i Vårkumla omvaldes och består av ordf **Värna Gustavsson**, vice ordf **Anna-Karin Allanson**, sekr **Ewy Gustafsson**, vice sekr **Inger Karlsson**, kassör **Ingrid Josefsson** och studiesekr och verksamhetsledare **Lisbeth Johansson**.

Av verksamhetsberättelsen framgick att förutom möten anordnats kyrkkaffe, studiecirkel och tillsammans med Centern en kvällsresa och den traditionella kyrkvandringen.

Vid centerstyrelsevalet fick samtliga förnyat förtroende. Ordf **Kurt Bertilsson**, vice ordf **Valter Gustavsson**, sekr **Jan-Erik Gustafsson**, vice sekr **Arne Karlsson** och kassör **Inge Josefsson**.

Kvällen avslutades med gemensamt kaffe och en stunds kommunal information av **Verner Granlund**.

Hembygdsårsmöte i Vårkumla 28/3-87.

Vårkumla Hembygdsförening har hållit årsmöte i Bygdegården. Styrelsen får förnyat förtroende och består av ordf. **Karl Gustav Gustavsson**, vice ordf. **Ingvar Johansson**, sekr. **Astrid Andersson** vice sekr. **Inger Karlsson**, kassör **Valter Gustavsson** samt **Karin Samuelsson** och **Göran Allanson**.

Revisorer: **Inge Josefsson** och **Arne Johansson**. Medlemsantalet var vid årsskiftet 91. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att samtliga skyltar för utmärkning av torpen har kommit på plats. Vid en samling i Bygdegården visade **Sture Creutz** gamla kartor. En karta har inramats och hängts upp i Bygdegården. En grötfest har anordnats med lekar för barn och vuxna och **Håkan Silvander** som spelman. En cykeltur har anordnats. Beslutades att utöka fotoarkivet och samla in gamla arbetsbilder.

Vårkumla – en präst och hans församling

Vårkumla, en av våra många små församlingar på Falbygden och i Falköping, Sveriges efter Gotland – dock ett helt landskap – församlingsrikaste och kyrktätaste kommun!

På höjden vid vägkorset, där vägarna från Kinneved, Slutarp och Vartofta möts, ligger dess lilla fina medeltidskyrka, utan torn men med rödfärgad klockstapel. Från tunet har man en vid utsikt över Fröjeredsled, Brandstorp och Glaskulla bort mot Älleberg med dess markanta profil i fonden. Den famnar ett gott stycke av Falbygden i ett generöst och karakteristiskt återgivet perspektiv.

Stig upp på kyrkbacken och upplev hur natur och gammal odling där lever i självklart förbund. Träd gärna också in i kyrkan och upplev där stillheten – hur sekler och släkten samlas inom dess murar. Här talar förgånget till oss, tyst men intensivt.

Själva kyrkorummet ger en förtäad upplevelse. Men Vårkumla kyrka har också ett inventarium som övergår mycket annat på Falbygden – den medeltida madonnabilden. En Maria i Vårkumla, som en gång lyst i de bjärtaste färger men nu grånad och sprucken kanske talar till oss ännu starkare.

En himladrottningens bild på Falbygden, inför vilken vi erinrar oss den bön som Heidenstam gjorde till sin då inför himladrottningens bild i Heda kyrka i Östergötland:

*"Skänk mig hellre det gyllne härta,
skänk en droppe av den goda,
kärleksrika ödmjukhet,
som, förgätet och utan namn,
sirat och satt dig med dok och krona
hög och sträng på drottningstolen.
Lär mig vörda så och besjunga
hela den stora, ljusa värld,
som står fylld av vingars surr,
ängar och berg och underbara,
ädelst visa människoverk.
Den har tro, för vilken mycket
är heligt."* – o –

Vårkumla ingår idag i Kinneveds pastorat med kyrkoherden som enda och gemensam prästtjänst. Men en gång – fram till

1922 – hade Vårkumla egen komminister, bosatt i komministerbostället Gärdet.

Vi kan här visa två foton från denna tid, tillhöriga Vårkumla hembygdsförening. Det ena visar komministergården, taget 1903 och det andra, från samma tid,

den siste ordinarie innehavaren av komministeraturen i Vårkumla, Sven Alabin Hallman, och hans maka Alma Kristina Vilhelmina, född Kihlstedt. Exteriören kanske överraskande påver, medan interiören förmedlar bilden av ett burget eller i varje fall välordnat och prydligt prästhem vid tiden för sekelskiftet.

Fotona är tillvaratagna vid bourtredning efter en brorson till Hallman, Adolf Svensson i Odesmål, Malma, 1956 och överlämnade till hembygdsföreningen i Vårkumla av nämndeman Johan Jakobsson i Malma, Nossebro, 1981.

– o –

Komminister Hallman var född i Ryda 1870 – denna församling på Varaslätten som fostrat så många namnkunniga prästmän, biskop J.A. Eklund och prosten Adolf Kloof främst att nämna – och hans hustru i Uppsala 1875. Efter studier i Skara blev Hallman student i Uppsala 1893 och prästvigdes i Skara 1900. Efter tjänst i Tengene blev han 1901 komminister i Vårkumla, där han sedan tjänstgjorde till 1913, då han blev komministerr i Björsäter. Sex år senare blev han kyrkoherde i Torsö pastorat.

Det är en bild – en idyll – från ett prästhem vid sekelskiftet som fotot förmedlar. Det är taget 1903. Ett, kanske två barn fanns då i familjen. Det skulle komma ytterligare tre.

Efter Hallman tjänstgjorde en vakanskomminister, A. Fridner, i Vårkumla. När denne avled 1922, indrogs komministeraturen. Man kan anta att det hade med den redan då pågående folkmängdsminskningen att göra. Vid sekelskiftet hade Vårkumla långt över tre hundra invånare, 1922 var invånarantalet nere i 270 och vid senaste årsskifte blott 116. Det är, speglat i en enskild församling, den förändring som vår landsbygd befolkningsmässigt genomgått på hundra år.

Cederbom-Fribergs Skara stifts herdeminne ger inga närmare uppgifter, inga karakteristiska, om Hallman, blott några data. Men det kan tilläggas att han var en stor sångare och en populär präst bland sina församlingsbor. Han skrev också versifierade minnesrunor samt uppsatser i tidningar och tidskrifter.

Däremot kan vi läsa om Vårkumla i Collings samlingsverk "Skaraborgsbygden" från 1920-talet. Om kyrkan läses där följande:

"Vårkumla kyrka är högt belägen, och från kyrkplatsen har man en härlig utsikt mot Ällebergs odlade södra sluttning och mot de avlägsnare falbygdsbergen.

Kyrkans byggnadsår är obekant. Tydligt daterar den sig från medeltiden. En senare tillbyggnad har gjorts i väster och



Interiören från det Hallmanska hemmet i komministergården i Vårkumla.



Komministergården i Gärdet i Vårkumla.



Vårkumla.

Ernst Wennerblads teckning av Vårkumla kyrka 1898.

givit plats för en läktare. Ingången är genom ett vapenhus på södra sidan. Nytt tegeltak erhöll kyrkan 1911. Det inre ter sig ganska enkelt. Bänkarna äro av den äldre typen med dörrar. Altarprydnaden är ett kors med en målning av A.G. Ljungström, föreställande

"Anglavärden", som bakgrund. En kammargorgel betjänar kyrksången.

↳ FORTS.

forts. ↗

I stapeln, uppförd 1832, hänga tvänne klockor, den större gjuten 1741 av Arvid Böös i Göteborg, den mindre 1757 av N. Billsten i Skara.

På slutningen väster om kyrkan å en avsats märkes en domarring. Längre upp tror man sig kunna finna spår av en gånggrift, vilken man möjligen raserat för att använda stenen vid kyrkobygget.

Uppre vid kyrkan ha gamla gravhällar använts till en större trappbro vid ingången, och i kyrkomuren synas likaledes gamla gravstenar av den avlånga typen hava använts vid reparation av grunden. En vacker liljesten har upprest framför ingången. Gamla hällar och s.k. spadstenar förekomma på kyrkogården bland de nyare gravarna."

Namnet Vårkumla förklarar Colling på så sätt att före kyrkan tillkomst skulle på höjden funnits ett kummel där vårdkasar tändes, och så skulle namnet "Vårdkummel" så småningom blivit Vårkumla.

- o -

I Ernst Wennerblads stora verk "Skara stifts kyrkor" från 1902 finns en teckning av Vårkumla kyrka från juni 1898. Den är som det heter "tagen från sydost". Kyrkan är i stort densamma i dag. I den korta notisen om kyrkan tillägger Wennerblad: "I östra delen af socknen skall fordom hafva funnits en kyrka vid Axtorp.

LARS-ERIK LINNARSSON

Vårkumla Centern. Efter gudstjänsten Kristi Himmelfärdsdag går vi den traditionella kyrkvandringen till Gran Annas stuga. Välkomna! 2215-87.

Vårkumla

Ord kyrkostämma hålles i Bygdegården tisdagen den 9/6 kl 19.30.

Ärenden enligt lag.

Ordföranden

Vårkumla hembygdsförening
Cykeltur måndag 15 juni. Start från bygdegården kl. 19.00.
Ingen kaffekorg

Vårkumla Hembygdsförening.
Gränsträff med Slöta och Vartofta-Åsaka tisd. 4/8. Samling Plantskolan kl. 19. Medtag kaffekorg.

Vårkumla

Ordinarie kyrkostämma hålles i Hembygdegården 12 nov kl 19.30.

Ärende: 1988 års start.

Ordföranden

Gränsträff i Vartofta ^{10/8} -87.

Vårkumla, Slöta och Vartofta-Åsaka hembygdsföreningar anordnade nyligen en gränsträff, varvid ett 50-tal deltagare slutit upp vid Gustafssons Plantskola som var utgångspunkt för träffen.

Först besågs det stora gravröset, som utgör gräns för de tre socknarna som hembygdsföreningarna representerar. På toppen av detta röse fick deltagarna se resterna av det femstenarör vilket år 1787 var gränsmärke för Kinneved, Slöta och Vartofta-Åsaka gäll.

Sedan företogs en vandring till Billsholmen där ägaren Göran Allansson omtänksamt lämnat en gammal smedja orörd, med inventarier och allt, med tanke på Vårkumla hembygdsförening som har för avsikt att restaurera densamma. En skorsten hämtad från Kinneveds prästgård är redan uppsatt. En kölna, som föreningen iordningställt på samma gård be-

sågs också. Den är enligt ordföranden den enda fungerande kölnan inom Falköpings kommuns gränser. Dessutom finns en ruin efter en kölna på Glaskulla i samma socken.

Därefter samlades deltagarna i en solig backe, där kaffekorgarna togs fram.

Styrkta av korgarnas innehåll företogs en något längre vandring till en gånggrift som registrerats ganska nyligen. Det var en tämligen liten gånggrift fullt synlig med gång i öster. Den ligger på Junke-ralyckan i Billsholmens betesmark.

Lyckan hade fått sitt namn av att en junker där enligt sägnen skall ha haft ett tornhus på en kulle nära graven. Stora stenar låg nästan i en ring runt kullen. Med litet fantasi kunde man få det till en domarring.

Så återstod bara vandringen tillbaka till plantskolan och bilarna efter en lyckad gränsträff.

ständerinna på älderdomsnem. Sedan 50-talet skötte hon hushållet i föräldrahemmet Axtorp, Vårkumla.

Bertha Johansson var intresserad av böcker och läste mycket och inhämtade därmed mycket kunskaper.

Hon sörjes närmast av systrarna Alfhild Kumler och Gertrud Broberg med make Elon, alla Falköping. Brodern Edvard Johansson, Vårkumla, samt syskonbarnet Håkan Kumler med familj, Vårgårda.

- I Vårkumla kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Bertha Johansson, Axtorp Vårkumla. Kantor Margareta Thoor spelade vid aktens början Adagio av J Bennett, varefter Uno Mårtensson sjöng solo Den store hvide flok av E Grieg. Kontraktsposten Mårtensson talade därefter över orden i Jes. 26:19, varefter han som solist sjöng Jag har hört om en stad av L Lithell. Som avslutning spelades Preludium i d-moll av W Walond.

Vid graven på Vårkumla kyrkogård tog syskon och syskonbarn samt övriga släktingar och vänner ett sista farväl och nedlade en vacker blomstergård. Gåvor hade skänkts till Svenska kyrkans mission.

Karin Johansson. På tisdagen avled Karin Johansson, Ällebergsvägen 9 H, Falköping. Hon var född i Bredegården, Karleby. I samband med giftermål med lantbrukare Bertil Johansson arrenderade makarna Skattegården i Vårkumla som de sedan inköpte år 1944. Hon var under sin tid i Vårkumla tillsammans med maken intresserad av lantbruket, hemmets skötsel, trädgård och blommor. Gården överläts 1975 till en son och makarna flyttade till Falköping.

Närmast sörjande är make, tre söner med familjer, syster, svågar, svägerskor och syskonbarn med familjer.



Vår kära

Bertha Johansson

*8/2 1911

har i dag lämnat oss. Sörjd och saknad men i ljus och tacksamt minne bevarad.

Axtorp, Vårkumla den 27 sept. 1987

**ALFHILD
Gertrud och Elon
Edvard
Håkan och Lena
Sara, Anna, Johan**

Du breder kring min väg ditt ljus från evighetens värld och öppnar mig ditt fadershus vid målet av min färd. Så sjunger själen glädjesång dig, Herre Gud, till pris, till dess jag sjunga får en gång ditt lov i paradiset.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Vårkumla kyrka lördagen den 3 okt. kl. 11.00. Efter akten inbjudes till minnesstund i Kinneveds Församlingshem.

Svar om deltagande önskas senast den 1 okt. till tel. 0515/172 00.

Tänk på Svenska Kyrkans Mission pg 90 74 38-6.

Bertha Johansson. F hushållerskan Bertha Johansson, Axtorp, Vårkumla, avled på söndagen i en ålder av 76 år. Den bortgångna var född på Axtorp och genomgick i ungdomen Axevalle folkskola. Hon var sedan verksam som husföreståndarinna på olika ställen och som bitr. före-



Min älskade Maka,
vår kära Mor och Farmor

Karin Johansson

*6/5 1908

har i dag hastigt lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i stor sorg och saknad.

Falköping den 20 okt. 1987

**BERTIL
Berndt och Bert
Karl-Arne och Monica
Kurt och Ann-Britt
Barnbarnen**

Så har vi vandrat, du och jag i kärlek hand i hand, Vår lycka var vår rikedom Nu har Du gått, min hand är tom Men i oändlighetens hav En gång vi dela samma grav.

Ditt varma hjärta ej mera slår Farväl och tack för gångna år. Tack kära Mor, för ljusa barndomsår.

Sv. ps. 249

Begravningsgudstjänsten äger rum i Vårkumla kyrka torsdagen den 29 okt. kl. 12.00.

Efter akten inbjudes till minnesstund i Kinneveds Församlingshem.

Svar om deltagande önskas senast den 27 okt. till tel. 0515 / 172 00.

Lika välkommet som blommor är en gåva till Lutherhjälpen pg. 90 02 56-9.

- I Vårkumla kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Karin Johansson, Falköping. Vid aktens början spelade kantor Margareta Thor Gammal fäbodpsalm av O Lindberg, varefter Ingvar Nilsson sjöng solo Långt bortom rymden vida av J Dahlöf. Komminister Göran Carlsson talade över orden i 1:a Joh. 3:20 och sjöng mässan. Solisten sjöng sedan Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius. Som avslutning spelades I himmelen av D Olson.

Vid graven tog make, barn och barnbarn, syster samt övriga släktingar och vänner ett sista farväl. För familjen talade syster Berndt Bertilsson. En rik och vacker blomstergård hade ägnats den bortgångnas minne. Gåvor hade skänkts till Lutherhjälpen.

VÅRKUMLA FÖRSAMLINGSAFTON

fred. 13 nov. kl. 19 i BYGDEGÅRDEN. Km LARS MAGNUSSEN berättar och visar bilder från DDR Samkväm. Varmt välkomna!

Roteombuden

1987